

Bent Lexner: "Livet er en guddommelig gave, der skal behandles ordentligt"

T Bent Lexner | 13. december 2011

13. DECEMBER Som mennesker skal vi opføre os ordentligt over for hinanden og handle etisk, ikke på grund af en senere belønning, men udelukkende fordi det at behandle sine medmennesker med kærlighed og respekt i sig selv er en god gerning, mener overrabbiner Bent Lexner

JULEKALENDER:

Hvad er
meningen
med livet?

Hvad sker
der, når vi
dør? Hvad
er dit
livsmotto?

Vi har bedt

24

danskere

med

forskellig

religiøs

overbevisning

om at

besvare de

store
spørgsmål
i livet, som
alle går og
stiller sig
selv.

Hver dag
frem til
juleaften vil
du på
religion.dk
finde en
kalenderlåge
med et bud
på
meningen
med livet.

I dag har vi
spurg
overrabbiner
Bent
Lexner:

For nylig fik jeg en meddelelse om, at en kvinde på min alder, midt i tresserne, var død af kræft.

Ved sådanne lejligheder taler man naturligvis om det ulykkelige, der er sket, og i en samtale med min hustru sagde hun:

"Jamen, vel er det trist, men hun havde et dejligt ægteskab, oplevede at se sine børn komme godt af sted i livet og fik mange børnebørn. Er det egentlig ikke meningen med livet?"

Jødedom er en sindstilstand

Herbert Pundik har engang sagt, at det at være jøde er en sindstilstand. Måske kunne man bruge den samme idé, når man skal beskrive, hvad meningen med livet er.

Jeg tror, at der er forskel på, hvad det enkelte menneske føler, når man oplever den konkrete død, og hvad der er den overordnede idé med livet.

I jødisk tankegang ligger der nok først og fremmest en idé om at føle sig knyttet til den Gud, der har skabt en. Da Bibelen taler om, at mennesket er skabt i Guds billede, bør vi mennesker stræbe efter, at de egenskaber, som vi tillægger Gud, er egenskaber, som vi også selv bør arbejde hen imod.

Den kommende verden er ikke en "belønning"

Den almindelige forestilling i jødedommen er, at livet i denne verden er det essentielle, hvorimod vi beskæftiger os mindre med den kommende verden.

Den chassidiske litteratur supplerer denne tankegang i følgende fortælling:

"En far samler sine børn ved sit dødsleje og siger til dem, at de ikke skal være kede af, at han nu skal dø, da han jo har levet et fornemt og gudfrygtigt liv, således at han føler sig sikker på at blive belønnet i den kommende verden. Han føler sig helt tryk ved døden. Et af hans børn stiller faderen et spørgsmålet: 'Far, hvad hvis du opdager, at alt det med livet efter døden er uden hold i virkeligheden, at der intet er, at Gud har holdt dig for nar?' Hertil svarer faderen: 'Så vil jeg le så højt, at selv I vil kunne høre det.'"

Det siger vist meget om værdien af den jordiske tilværelse. Men hvad betyder det mere præcist?

Det betyder, at vi som mennesker ikke skal opføre os ordentligt over for hinanden eller handle etisk på grund af en senere belønning, men udelukkende fordi det at behandle sine medmennesker med kærlighed og respekt i sig selv er en god gerning.

Vi skal vises vej

En kendt rabbiner har sagt, at Torah'en er jødernes vejviser, idet den fortæller os, hvordan vi skal finde vej i livet, om hvad der er godt, og hvad der er skidt.

Vi advares imod amoralsk adfærd og imod føde, der er forbudt, men samtidig tillader Torah'en os seksuel nydelse mellem mand og hustru og at spise og drikke efter forgodtbefindende.

Et godt hjerte

Hvad er så den rette vej som mennesket skal følge? Dette gives der følgende svar på:

En rabbiner svarede: "Et velvilligt øje," en anden svarede: "En god ven," en tredje: "En god nabo."

Rabbi Eleazar sagde: "Et godt hjerte." Dette svar bliver foretrukket frem for de andres, fordi det i sig indeholder de andres svar.

Et godt hjerte betyder, at du ikke kun skal bruge hjernen i dit liv, men at du skal stræbe efter at leve i harmoni med din samvittighed.

Min mening med livet

Med min jødiske baggrund er meningen med livet ganske klar. Vi har fået livet som en guddommelig gave og derfor skal vi behandle gaven ordentligt.

Jødedom kræver af os at udvikle, hvad Alexis de Tocqueville kalder "Habits of the heart" – nogle gode vaner.

Det kunne være at elske din næste som dig selv, at være barmhjertig og kærlig, at holde af mennesker uanset deres hudfarve, religion eller seksuelle orientering, aldrig at være hovmodig og ikke tale dårligt om andre.

Vi mennesker er skabt med forskellige egenskaber og møder forskellige udfordringer gennem tilværelsen. Ingen af os kender dagen for, hvornår det er slut, og derfor gælder det om at gøre det så godt som muligt og igennem ens egen indsats opleve, at der er en god mening med livet.

Bent Lexner

Overrabbiner for Det Mosaiske Trossamfund i Danmark

FACEBOOK: [Bliv ven med Religion.dk](#)

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

- Nyhederne, som ingen andre fortæller om
- Kvalitetsjournalistik med indsigt og dybde
- En avis, der går bag om nyhederne

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende



OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. [Læs mere >>](#)

OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. [Læs mere >>](#)